

Klooster "Sint Joseph" 1874-1964 TE LEEUWEN AAN DE WAAL

beknopte geschiedenis

Willem van Mook

De heer **W. van Mook** bood in 1873 de zusters van Oirschot een stuk land aan nabij zijn woning gelegen te Leeuwen aan de Waal, waarop hij een klooster met school en gasthuis zou bouwen.

Meerdere andere ingezetenen van Leeuwen wensten liever gezamenlijk een dergelijke stichting te beginnen, maar de heer van Mook was daarvoor niet te vinden.

1874

De Oirschotse religieuzen hebben tenslotte het aanbod van de heer van Mook aanvaard en in 1874 zijn acht zusters naar Leeuwen vertrokken.

Zij namen de zorg op zich voor de bejaarden die in het gasthuis kwamen wonen, en begonnen ook de scholen.

Onderwijs

Eerst werd alleen de naaischool en de bewaarschool begonnen; maar kort daarna gaven de zusters ook lager onderwijs.

Toen kwamen gauw moeilijkheden met de schoolopziener, die de school geheel afkeurde en met sluiting dreigde.

De heer van Mook zag niet in dat de beschikbare ruimte en de inrichting niet in orde waren; hij weigerde lange tijd een betere school te bouwen. Toch is er een nieuwe school gekomen, ondanks vele strubbelingen.

Gasthuis

Het gasthuis voorzag in een grote behoefte voor de bejaarden van Leeuwen en omstreken en was spoedig geheel bezet.

Scholen en gasthuis moesten in de loop der jaren meermalen worden uitgebreid, want velen zochten er een plaats.

Het gasthuis herbergde vóór de tweede wereldoorlog doorgaans 80 tot 90 mensen en is altijd een bloeiende instelling geweest. ook de scholen boden plaats aan honderden kinderen in de verschillende afdelingen.

Rampen

Het St. Josephgesticht werd in de laatste decennia echter door meerdere rampen getroffen.

In 1926 bij de doorbraak van de maasdijk heeft het gebouwen complex wekenlang ongeveer 1 1/2 tot 2 meter onder water gestaan, waardoor veel schade werd veroorzaakt aan het huis.

De ruim honderd bewoners verbleven al die tijd in de bovenverdieping van de gebouwen, wat veel ongerief gaf met de bevoorrading van levensmiddelen en anderszins.

Tweede Wereldoorlog

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog op 10 mei 1940 moesten de ruim 120 bewoners van het St. Joseph gesticht geëvacueerde worden.

Na een ganse dag van omzwervingen zijn zij eindelijk tegen de volgende morgen te Wouw ondergebracht, waar zij in benarde omstandigheden ruim 14 dagen moesten verblijven.

Eindelijk kon men op eigen gelegenheid de nodige vervoermiddelen vinden om zieken, gebrekkigen en bejaarden weer naar Leeuwen terug te voeren.

Sinds de slag om Árnheim september 1944, leefde men hier tussen twee fronten met alle gevaren van dien.

V2

Totdat in februari 1945 een V2 het gehele huis vernielde.

Veel bejaarden waren gewond, maar als door een wonder was er geen enkele dode gevallen.

Na de trage wederopbouw van het huis, dat nu meer dan 120 bejaarden kon herbergen, trof het huis een verschrikkelijk ongeluk.

Kolendampvergiftiging

In de nacht van 23 op 24 april 1951 stierven zes bejaarden door kolen-dampvergiftiging.

Dit is wel het meest tragische dat het st. Joseph gesticht is overkomen.

Tenslotte is aan het bestaan van het klooster en zijn liefdewerken een einde gekomen in januari 1964 door een fatale brand die het gehele huis vernielde.

Ook nu werden alle bewoners gered. Nadat de zusters alle bejaarden elders een nieuw tehuis hadden weten te bezorgen, bleven enkele zusters in een primitief ingericht verblijf om de zaken af te werken.

Vóór en na werden zij door het hoofdbestuur van het moederhuis te Oirschot elders in de werkzaamheden ingeschakeld.

Alleen de overste, moeder Vivalda, en twee zusters verbleven nog in de ruïne toen een plotselinge hevige ziekte moeder Vivalda overviel en haar na enkele dagen uit het leven rukte, 54 jaren oud.

ook dit moest de laatst overgebleven bewoonsters van het rampenhuis' nog treffen.

Na dit droevig gebeuren verlieten de laatste religieuzen voorgoed het st. Joseph gesticht en is dit klooster na een bestaansperiode van 90 jaren door de congregatie opgeheven.

*april 2013 is door de Heemkunde-
vereniging Leeuwen een boekwerkje
over dit klooster uitgegeven onder de
titel: "**Het klooster aan de dijk**"*

*Negentig jaar zusters
Franciscanessen van Oirschot
in Leeuwen*

*Het boek is grotendeels gebaseerd
op aantekeningen van de zusters zelf
en voorzien van vele oude foto's.*



www.Heemkundeverenigingleeuwen.nl