

Museum "Grootvaders Tijd"

Als je eens terug wilt gaan in de tijd en wat nostalgische herinneringen wilt ophalen, bezoek dan eens het plaatselijk museum "Grootvaders Tijd", aan de Emmastraat 2 in Beneden-Leeuwen.

Al bijna 30 jaar is verzamelaar Jan Jacobs hier bezig met het bijeenbrengen van allerlei oude en minder bekende gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, maar ook veel voorwerpen uit de tijd van het Rijke Roomse Leven.

Wat Jan bewondert in gereedschappen is de inventieve, creatieve en slimme wijze, waarop deze vaak zijn vervaardigd. Gereedschappen kunnen soms zo specifiek zijn, dat men nu al bijna niet meer weet waarvoor ze gediend hebben. Dat te ontdekken, is alléén al een uitdaging! Aan de vele religieuze voorwerpen merk je, volgens Jan, dat de religie in velerlei hoedanigheden verweven was met het dagelijkse leven.

Sedert een tiental jaren heeft Jan zijn verbouwde garage ingericht als museum. Wat direct opvalt, is de minutieuze wijze waarop alles, met veel oog voor details, is geordend.

Aan de uitgebreide en vakkundige uitleg die je krijgt, kun je merken dat Jan zich heeft verdiept in zijn verzameling en veel weet over de achtergronden.

Het aantrekkelijke van een museum als dit zit hem met name in het persoonlijke verhaal van de beheerder, die bij vrijwel elk voorwerp een eigen verhaal of een leuke anekdote kan vertellen of iets weet te vermelden over de herkomst, achtergrond of geschiedenis van het object.

Gedurende zijn vroegere werk in het kasteel te Echteld, in de tijd dat daar nog Oosterse kunstvoorwerpen en iconen verhandeld werden, heeft Jan veel kennis opgedaan over antiek.

Hij heeft het bijzondere daarvan leren waarderen; wat hem op het idee bracht, om ook zelf een verzameling op te gaan zetten.

Diverse beroepen zijn in zijn verzameling vertegenwoordigd.

Veel van zijn gereedschappen hebben te maken met de hout- en metaalbewerking de schoenmakerij, de klompenmakerij, de fotografie, etc.

Ook de huishoudelijke voorwerpen zijn in vele variaties aanwezig.

Een groot deel van de verzameling bestaat tenslotte uit religieuze kunst en curiosa in de vorm van beelden, schilderijen, handwerkjes, gewaden, medailles, rozenkransen, relikwieën, prenten, meubels, etc.



Bezoekers van het museum komen uit heel Maas en Waal en ver daarbuiten. Een bezoek aan dit museum is ook interessant voor scholieren, die bijv. een werkstuk voor school moeten maken.

Het liefst ontvangt Jan wat kleinere groepjes, omdat de expositieruimte beperkt is en hij samen met zijn vrouw Paula zorgt voor opvang en begeleiding.

De entree is in principe gratis.

Een vrijwillige gift, voor instandhouding van het museum, is natuurlijk altijd welkom.

Telefonisch is er altijd wel een afspraak voor een rondleiding te regelen.

**Het telefoonnummer van
Jan Jacobs is: 59 17 68.**