

# VOLKSGELOOF

(Bron: Johan van OS)

---

## Wind omzetten.

Op een zondagmorgen in 1920 brandden aan de Zandstraat in Beneden-Leeuwen het huis van schoenmaker Piet van Dinther en enkele daarnaast gelegen panden af. De hele Zandstaat zou in vlammen zijn opgegaan, zo werd er verteld, als pastoor Bronsgeest niet "de wind had omgezet".

Diezelfde macht om de wind om te zetten, werd ook toegekend aan een pater franciscaan van het klooster in Alverna, toen daar omstreeks 1940 de windmolen in brand kwam te staan en ook het nabij gelegen klooster werd bedreigd.



## Mert-snowwaoter.

Bij ons thuis in de kelder stonden twee flessen water die allebei bewaard moesten blijven voor gevallen van nood. In de ene fles zat "Lourdeswater", dat blijkbaar een pelgrim voor mijn moeder had meegebracht. In de andere fles zat heel ander water. Mijn moeder noemde dat "mert-snowwaoter": sneeuwwater uit de maand maart.

Het gebeurt niet zo vaak dat er in maart nog zoveel sneeuw valt dat je er een portie van kunt laten smelten om er vervolgens een fles mee te vullen. Het mert-snowwaoter dat bij ons in de kelder stond, kan wel vele jaren oud geweest zijn. Mijn moeder schreef er een bijzondere kracht aan toe.

Het Lourdeswater was overal goed voor; het mert-snowwaoter was uitsluitend goed voor de ogen, bijvoorbeeld als ze ontstoken waren, in het geval dus van een zogeheten *schet-oog*.

## Vleermuizen.

Vleermuizen roepen blijkbaar weerstand op. Ze werden vroeger wel eens gevangen en tegen een staldeur gespijkerd. Op die manier zou het vee bescherming gekregen hebben tegen betovering door heksen. Misschien associeerde men het bij invallende donkerte nogal stuntelig rondvliegende nachtdier met de bekende heks op een bezemsteel.

## Uilen en spiegels.

Uilen waren evenmin populair als vleermuizen. Als ze 's nachts dicht bij huis zaten te schreeuwen, dacht de bevolking dat er een sterfgeval was te verwachten.

Datzelfde gold als er een spiegel van de wand af kapot viel. Ook dan was er een dode te verwachten in de familie of in de buurt.

## Zwaluwen.

Zwaluwen brengen geluk. Maar als je ze iets in de weg legt, bijvoorbeeld bij het bouwen van hun nesten, het broeden of het verzorgen van hun jongen, roep je onheil af over jezelf of over je huis. De boeren zouden dan ook nooit een zwalwnest verwijderen; óók niet als het op een plek zat waar zij er hinder van hadden of waar het leidde tot vervuiling ten gevolge van hun uitwerpselen.

