



# *Zeg, ken jij de mosselman?*

Verdwenen beroepen

## Verdwenen Beroepen

*Scriptum*



*Hoezo zwaar  
werk?*

*Dit beroep leefde nog even op in de tweede wereld oorlog bij gebrek aan dieselolie*



*Je kan altijd nog putjesschepper worden werd vroeger vaak gezegd, maar helaas ook dit beroep is verdwenen*



*Met een beetje geluk kwam hij op de plaats van bestemming*



*Dienstmeiden: ze bestaan nog wel maar zonder uniform  
ze heten tegenwoordig interieurverzorgsters*



*Kleden kloppen deed je met z'n tweeën*



*Van een stofzuiger had men in die tijd nog nooit gehoord*



*De Bezembinder*



## *Poeptonnetjes kar*



*De Boldoot kar spottend genoemd naar de bekende Boldoot eau de cologne*



*Wie zou dit beroep nog op deze manier nog durven uitoefenen ?*



*De Bakker met de  
bakfiets is allang uit  
het straatbeeld  
verdwenen*



# Botersmokkelaar

*Botersmokkelaar  
in de oorlog  
1940-1945  
zeer actief*



ger

*De Touwslager*

*Na 1900 nam de vraag  
naar touw af door de  
komst van dieselmotoren*

*Door de zeilvaart bleef er  
nog lang vraag naar touw*

*Er zijn nog steeds  
gespecialiseerde bedrijven*





trekker

*Op stijlen bruggetjes  
kon men tegen betaling  
hulp krijgen van een  
Bruggentrekker*



*Dorpsomroeper: de Krant, Radio en TV hebben hem de das omgedaan*



*Douanier meestal niet populair bij de bevolking*





*Geen  
beginnen  
aan*



*Ook de bus moest  
er aan geloven*

*Door de automatisering is het bij de douane niet leuk meer*

*Energie zuinig*



*De stormlampen brandden een nacht lang zonder uit te waaien*



*De groenteventer verdwenen uit het straatbeeld*



# winder

*Klokwinder  
Deze man had meer  
baantjes  
Zoals;: Onderwijzer  
Dorpsomroeper  
Strandvonder*



*De Klompenmaker nog niet verdwenen maar wel schaars*



*De Kolenboer verdween door de komst van het aardgas*



## *De kuiper*

*Met de komst van plastic  
en kunststof verdween  
ook dit beroep*



## *De Porder*

*die de mensen moest  
wekken hij had zijn  
eigen wijk*

*Maar niet iedereen wilde  
even vroeg opstaan dus  
moest hij meerdere  
rondjes maken*

*tot dat de wekker werd  
uitgevonden toen  
verdween ook dit beroep*





*De Mandenmaker; Het Wilgenhout dat hiervoor werd gebruikt kwam uit de Biesbos*



*Marskramer  
Een verdwenen  
beroep*



*De melkboer werd  
vervangen door de  
SRV*



*In 1900 kwam deze industrie op gang in 1974 was het voorbij*

*Zeg ken jij de Mosselman ?*



*Het liedje ken ik nog wel, de mosselman niet!*



## *Nachtwaker*

*Na 1900 werd  
door steeds meer  
gemeente deze  
functie opgeheven*



*Een kannetje olie en een turf en de kachel kon weer branden*



*Orgelman.*

*Dit beroep is niet  
helemaal verdwenen*





*De Paardentram : Uit het straatbeeld verdwenen*



ees

*De Pinda chinees*

*Toen de Nederlandse*

*bevolking de Chinese*

*keuken leerde kennen*

*kwamen er betere*

*tijden voor de*

*chinezen*



*Riet snijder in de biesbos : ook een verdwenen beroep*



ep

*De Scharensliiep  
er zijn  
inmiddels andere  
apparaten om  
messen te slijpen*



*De Slachter*  
*Tot midden*  
*jaren zestig*  
*nog een*  
*bestaand*  
*beroep .*



*De Schillenboer : kende men alleen in de steden.*



*Erdal was een  
ander  
bekend merk.*

*In de vakantie in een arm land kom je hem nog wel eens tegen*



## *De Smid*

*Een verdwenen  
beroep*

*maar de hoefijzers  
bestaan nog steeds*





# darts

## *Schooltandarts*

*Tot in de jaren tachtig bestond dit nog maar niet voor de klas maar in de tandartsbus het leedvermaak was dan wat minder*



*De kaartjesknipper moest plaats maken voor de elektronica*



*De kiosk heeft de krantenverkoper verdreven*



*Ook de Spoorventer is verdwenen!*



*De treincoupé is ook een "beetje" veranderd!*



*Ook dit beroep moest plaatsmaken voor elektronica!*



*De Kaartjes verkoopster is ook verdwenen*



*De Spreeuwenjager dit beroep is niet verdwenen het word door jongeren en vutters uitgeoefend door roofvogel geluiden elektronisch na te bootsen*





atter

## *De Stoelenmatter*

*Nog niet helemaal  
verdwenen op een  
braderie kom je er nog wel  
eens een tegen.*



*Toe in de jaren 50 de brommer en later de auto terrein won verdween ook dit beroep alleen de ijscoman kom je nog wel eens ergens tegen*

## *Strandfotograaf*



*Hoezo een digitale camera? Zo kon het ook!*



*De Telefoniste: een SMS 'je zou ook voldoende zijn geweest*



*De Tonnetjes kar pas in de 19'de eeuw werd een begin gemaakt met de aanleg van riolering.*



zorger

*Telegrambezorger*

*Het mobieltje zou  
een uitkomst zijn  
geweest*





*Tollenaar; het is nooit een geliefd beroep geweest*



*Trappistenbier bestaat nog steeds , maar de Trappisten beginnen te vergrijzen  
ze kunnen wel wat jonge instroom gebruiken .*





*Tricotage industrie, Er zijn nog enkele volledig geautomatiseerde bedrijven in ons land maar de meeste zijn door concurrentie verdwenen*



*Heen moet je betalen en weer weer stond op het bordje bij de aanleg steiger*

*Dit beroep verdween na de tweede wereldoorlog*



*De Veldwachter* alleen nog bekend uit oude films en van de serie *Swiebertje* als Bromsnor en uit de film *de Kameleon*



gent

*Verkeersagent*

*Op deze manier*

*uit het straatbeeld  
verdwenen*



Voddenman

*Ook  
verdwenen*



*Voor acht cent kreeg je twee emmers heetwater ze werden aan een juk thuis gebracht met een zakje blauw en wat zeep*



# Telex Typist

*De Telex Typist*

*Een ouderwetse fax  
de e-mail kwam pas heel  
veel later*

Dit waren de  
Verdwenen Beroepen  
Uit het fotoboek :  
Zeg ken jij de Mosselman ?

Hans Zwijnenburg